



## VARFÖR AGLOW OCH ISLAM? Avslöja systemet ... Älska människorna!

Gud har givit Aglows kvinnor ett mandat för 1/5 av världens befolkning, det muslimska folket. Den islamska religionens efterföljare har aldrig känt vår Faders kärlek. De är utan Kristus och därför utan hopp. De har ingen förlåtelse för synd och ingen verklig försäkran om frälsning och evigt liv.

Ett mandat är *en auktoritativ order eller ett kommando, ett uppdrag*. Det betyder också *att anförtra, att lägga i någons hand*. Som kvinnor i Aglow är vi privilegierade att bli kallade och få uppdraget av Gud att samarbeta med Honom när det gäller det muslimska folket. Han har lagt detta mandat i våra händer.

### A. 1991

Gud talade kraftfullt på Aglows Internationella Konferens 1991:

*"För ni har sett det stora mörkret och ja, ni har sagt att det är en fruktansvärd fiende och hur ska vi penetrera detta mörker? Ja, det inhöljer nationer, det inhöljer de muslimska nationerna och ni säger till mig: 'Oh, Herre min Gud, denna religiösa tro är inrotad och invävd i fibrerna i deras varelser och ändå, skall de bli fria?' Och jag säger till er ikväll, ja, de skall bli fria. För precis som det tar bara en tråd för att repa upp en klädnad, så skall jag repa upp islams klädnad, precis som jag har repat upp kommunismens klädnad i denna tid. Ja, mitt folk, jag ropar till er, ta tag i tråden i min kraft och min makt och vi skall klä av islam dess klädnad", säger Herren.*

Vår president, Jane Hansen, skrev i sin senaste bok, *Mantled with Authority* (Wagner Publications, 2003):

*"När jag tänker på islams klädnad, tänker jag på burkan, en klädnad som bärs av många muslimska kvinnor, som täcker dem från huvud till fötterna. Den är fysisk, och på sätt och vis andlig, som en begravningskrud. TIME Magazine kallade den för "liksäck för levande". Gud började repa upp denna skrud genom att visa världen, på ett mycket kraftfullt sätt, betingelserna som tvingas på kvinnorna av ett system."*

### B. 1993

Vid 1993 års internationella konferens, bekräftade en av talarna, Steve Penny från Australien, detta ord från 1991:

*"Jag vet inte vad som hände 1991 i er Aglowkonferens, men Jane, jag känner att Herren har gett mig ett ord för er. 1991 såddes någonting av Guds syfte för denna ministry in i era hjärtan genom Guds Ord. Befruktning ägde rum. Någonting fräscht ... någonting nytt ... något som fick ministry'n att bubbla. Detta var en ny timma för Aglows ministry. Jag känner att ordet för den här konferensen är det som blir befruktat – blir bekräftat av Guds Ande. Det har ännu inte fötts. Jag tror att inom några år framöver kommer en förlossning av det som har såtts in i era hjärtan att äga rum, men vid den här konferensen bekräftar Guds Ande det hela. 'Detta är vad jag gör. Detta är min plan.'"*

## **C. 1995**

**Några år senare**, vid 1995 års internationella konferens bekräftade Rick Joyner ännu en gång budskapet om islam när han sa:

*"Nu vill jag ge er en inbjudan från Honom också – en inbjudan, tror jag, till Aglow. Jag tror det kommer direkt från Herren: Herren vill ge er islam om ni vill ta det."*

## **D. Hur långt har vi kommit sedan 1991**

Genom att ledas av den Helige Ande har Aglow följt denna kallelse på många sätt, varav dessa är några:

### **I bön:**

- Genom världsomspännande böneupprop, brev, nyhetsbrevet *Connection-Fast Access* och annan kommunikation från Worldwide Headquarters (WWHQ i USA) har riktad bön gått ut till muslimska nationer; världsomspännande bön och fasta under Ramadan.
- Strategiskt viktiga ledare har gjort böneresor till Kuwait, Egypten, Israel och Turkiet.
- Vi har etablerat en strategisk bönearmé specifikt riktad till islam.
- Vi har tryckt en broschyr, *Hur man ber för det muslimska folket*, som har distribuerats ut på fältet.

### **Utbildning:**

- Ledarskapet har genom seminarier och strategiska möten utbildats av dem som är kunniga i betjäandet av muslimer, inklusive en f.d. muslimsk konsult.
- Vi har etablerat ett kontor vid WWHQ med ansvar för islamska kontakter och observationer (senare också en direktor för detta område).
- Vi har utbildat Aglowkvinnor genom att sända material till ledare, talare vid Aglowkonferenser och islamska seminarier, som hållits i många stater i USA, Europa och Afrika.
- Vi har etablerat såväl en "I"-koordinater i varje region inom USA, som tryckt utbildnings- och träningsmanualer för koordinater, som har distribuerats internationellt.

### **Outreaches:**

- Vi har gjort bönepromenader och haft outreaches i Dearborn, Michigan, som har den största islamska stadsbefolkningen i USA, och i London, England, som har den andra största koncentrationen av muslimer i Europa.
- Aglow har varit med vid produktionen av TV-program på arabiska, som riktar sig till muslimska kvinnor och som med stor respons visas via satellit i Europa, Mellanöstern och Nordafrika; de visas också på TV i USA.
- Aglowkvinnor runt om i världen fortsätter ta kontakt med muslimska kvinnor i sina respektive nationer.

## **SEDAN "TRÅD-"ORDET GAVS 1991, HAR AGLOW SETT EN ÖKNING AV AKTIVITETEN I MUSLIMSKA NATIONER:**

- Före 1991 var Aglow aktiv i åtta muslimska länder.

- Sedan 1991 har Aglow anslutna grupper i 22 muslimska länder.
- Aglowkvinnor i nationer som Pakistan, Egypten, Libanon, Turkiet, Nigeria, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Qatar, Indonesien, Oman, Kosovo och alla olika "-stannationerna" i Centralasien, fortsätter att ta kontakt med muslimska kvinnor med Jesu Kristi helande och upprättande kärlek.

**Tråden som Gud har gett denna ministry är så kraftfull att, om vi låter Herren öppna våra ögon och vi svarar på de möjligheter Han ger oss – då kommer detta ord att gå i uppfyllelse ... klädnaden KOMMER att repas upp! Kristi ljus KOMMER att lysa upp i mörkret. Var och en av oss har en specifik plats och var och en av oss utgör en skillnad!**